



K O N T I K I E R U W S

Achtergrondfoto is een replica van het Kon-Tikvlot tijdens een zomerkamp (1987)



In 1952 is Kon-Tiki ontstaan. Als je daar 70 jaar bij optelt zitten we in 2022. Dit is reden voor een feestje. Helaas mogen we nog niet als ik dit stukje schrijf. Toch ga ik er stiekem vanuit dat er na de zomervakantie wel een feestje gevierd kan worden. Door Corona staat alles nog op een laag pitje, maar daar moet verandering in komen. Er zijn al leuke ideeën, maar we willen aan iedereen vragen om ook te komen met initiatieven. Via andere kanalen houden we jullie op de hoogte. We vragen ook om contact met oud leden en verhalen die Kon-Tiki hebben gemaakt wat het nu is.



Stuur een berichtje naar:
secretaris.kontiki@gmail.com

De binnenste 4 pagina's van dit magazine zijn voor Kon-Tiki en komt 4 keer per jaar uit. Iedereen mag hiervoor een bijdrage sturen naar: Kontikiredactie@gmail.com

Inbraak werkplaats 23 dec 2021

We werden gebeld door buurtbewoners die zagen dat de deur van de werkplaats openstond. Later zagen we dat met geweld de planken waren gebroken waardoor de inbrekers naar binnen zijn gegaan. De dieven waren uit op koper en metaal. We zijn voor een paar honderd euro gedupeerd. Hoewel tegen dit soort snelle inbraken weinig te doen valt, gaan we wel een beveiligingssysteem installeren. Jammer dat het moet!



Niet gestolen, maar wel weg!

De BM's van de Wilde Vaart mochten ivm ruimte gebrek voor de winter gestald worden op het kampeerterrein van de Regio. Hiervoor dank!



Familie, vrienden en kennissen van Kon-Tiki: PLUSSCOOTS

In 2020 hebben we voor ouders en de oudere leden een cursus Klein Vaarbewijs gegeven op de Vertrouwen tijdens de Watersportavond. Toen is het idee ontstaan om een groep op te richten waarbij iedereen welkom is om te komen varen, te leren en elkaar te leren kennen. Zeilen, roeien, varen met motorboten en kano's.

Opgave en informatie: Nathalie Ikking 0624670548



70 Jarig Jubileum 1952 2022

Scouting for Boys (voluit: Scouting for Boys: A Handbook for Instruction in GoodCitizenship) is het eerste boek dat gaat over scouting. Het boek werd in 1908 geschreven en geïllustreerd door de oprichter van de scoutbeweging, Robert Baden-Powell. Het is gebaseerd op jongenservaringen, zijn eigen ervaringen tijdens de Tweede Boerenoorlog en zijn kamp op Brownsea Island . Scouting voor jongens begon in Nederland in de zomervan 1910 toen de eerste Scout-troepen in enkele steden werden gevormd. Scouting begon ongeveer een jaar later voor meisjes. Het toeval wil dat ons wachtschip de **Vertrouwen** dateert uit 1908.

We gaan in 2022 tijdens het jubileumjaar een permanente tentoonstelling organiseren dat het verhaal verteld van bijna 115 jaar Scouting, 70 jaar Kon-Tiki en alles wat leuk is om te tonen en een relatie heeft met ons varende erfgoed. Zo heeft Kon-Tiki naast de Friesche Maatkast "Vertrouwen" ook nog de Baloe, een Kageenaar uit de dertiger jaren en een Palingaak uit 1917. De ambitie is om de aak weer te laten zeilen. Ook hier vragen we hulp en enthousiasme. Opgave en informatie bij Niek Rozemeijer 0620492226

1908

1952

2022

EIND JAREN 50; SLEPER DE BOSCHPLAAT OP TOENMALIGE LOCATIE IS WAAR NU "LAND IN ZICHT" IS. DE WOONBOTEN LIGGEN DAAR NU NOG. HERKEN JE ZE?



Als je een bijdrage levert in het Scouting Magazine voor de huidige generatie stel je ook de vraag:

Is een papieren versie van informatie niet een beetje achterhaald? We hebben hier geen antwoord op als redactie. We zijn alleen zo nieuwsgierig welk communicatie kanaal goed past bij welke leeftijd. Omdat we nu ook Plusscouts gaan betrekken bij Kon-Tiki zijn we nog meer nieuwsgierig naar hoe we communicatie voor iedereen toegankelijk en leuk maken.

..... / ---- / --- . / / ... - - - - -
/ - - - - - / - . . / - - - - - / / - - - - -
/ - . / - . - - - - - / / - - - - - / - . . - . .
/ - - / - - - - - / - - - - - - / - - - - -
. . . / / . - - - - - / ... - / . . . / - - . .
. . . / - / - . . / - - - - -

