

# K O N T I K I E U W S



Beste Kontikianen,

Na wat technische problemen met het editen is op het laatste moment toch weer gelukt 4 pagina's te vullen. Maw "roeien met de riemen die je hebt! De mooie toepasselijke foto van de Plusscouts op de "dinsdagwatersportavond" nodigt uit om voor iedereen die wil langs te komen. Overigens gaan we medio juni tot de zomervakantie op de dinsdagavond starten met een cursus Klein Vaarbewijs. Na de vakantie wordt je voorbereid voor het CBR-examen. Er moeten minimaal 10 deelnemers zijn. Opgeven en info bij Niek Rozemeijer 0620492226 of Niek Teeuwen.



Achtergrondfoto is een replica van het Kon-Tikivlot tijdens een zomerkamp (1987)

De binnenste 4 pagina's van dit magazine zijn voor Kon-Tiki en komt 4 keer per jaar uit. Iedereen mag hiervoor een bijdrage sturen naar: [Kontikiredactie@gmail.com](mailto:Kontikiredactie@gmail.com)

In 2020 en 2021 kon het kerstkamp helaas niet doorgaan door de coronaregels. Gelukkig was het organisatieteam bestaande uit Lisa, Gijs K en Bartske bereid om dit kamp nog een derde keer voor te bereiden, maar dan in maart in plaats van december.

Vanuit Heerhugowaard moesten de jeugdleden langs verschillende doktersposten om ingrediënten van het speciale Covid vaccin voor kerstelfjes te verzamelen.

Uiteindelijk kwam iedereen met de complete serie ingrediënten aan bij het clubhuis in Alkmaar, wederom heeft Kon-Tiki de kerstman uit de brand geholpen en voor nu lijkt het erop dat het kerstfeest in 2022 gewoon door kan gaan.

We willen de postbemannings, kookstaf, leiding en natuurlijk kerstkamporganisatie hartelijk bedanken!



## ***Kerstkamp 2021***

### **Hiken in de zon**

Normaal gesproken is de kerstkamptocht altijd een vrij koude bedoening, waarbij de handschoenen, dikke jassen en warem chocomel geen overbodige luxe zijn. Nu we in maart aan het lopen waren in plaats van december konden we heerlijk van het zonnetje genieten.



# Kon-Tiki naar Nawaka 2022

Zoals velen van jullie weten gaan we dit jaar met Kon-Tiki naar het Nawaka, maar op welke Subkampen staan de speltakken eigenlijk? Hieronder vind je het antwoord.



## Welpen

De welpen staan op subkamp Akropolis. Deze Tafelberg in het midden van Athene is voornamelijk bekend door de vele Tempels die er op staan. De meest in het oog springende is natuurlijk de Tempel voor Athene: het Parthenon. De welpen moeten niet raar op kijken als ze enkele Griekse goden tegenkomen op deze religieuze plek.

## Verkenners en Waterwelpen

Midden in het statige Rome staat het Colosseum, de plek waar de verkenners en waterwelpen het Nawaka zullen doorbrengen. In dit stadion werden vroeger gladiatoren gevechten, wagenrennen en zelfs zeeslagen gehouden. Ingredienten voor een hoop avontuur!



## Wilde Vaart

Parijs, de stad van de liefde! Op dit subkamp kan de Wilde Vaart proeven van de romantiek, mode en stokbrood. Vergeet vooral geen hangslot mee te nemen om je kampliefde voor de eeuwigheid vast te leggen op de Pont des Arts.





## Opening Vaarseizoen

Op 23 april was het moment waar iedereen het hele winterseizoen al op had zitten wachten: De Opening van het vaarseizoen.

Met verschillende scoutinggroepen werd er gestreden om een felbegeerde taart die uiteindelijk werd gewonnen door de Waterwelpen van Kon-Tiki in de J30. Zij wisten genoeg letters te verzamelen om een woord van 13 letters te maken. Net iets langer dan het woord van 12 letters van de PW.

**70** Jarig  
Jubileum  
1952 2022

