

Wilde Vaart speelt in Eiffelplas

Subkamp Eiffeltoren Gistermiddag hebben Inger en Bartske een wereldreis gemaakt in de Eiffelplas.

Zij hebben door middel van een triatlon, bestaande uit zwemmen, aquajoggen en in het water dansen, een rondje Eiffelplas gedaan. Tijdens de wereldreis zijn ze in Parijs, Las Vegas, Rome en Cambodja geweest.

Zodra ze weer terug waren bij hun steigertje begon de paardenrace in het water. Inger wist al snel de brandslang over te nemen van subkampstaf Marcel. Zij heeft de paardenrace voor alle deelnemers, onder enthousiast gegiechel, nog wat moeilijker gemaakt.

Al met al was het een geslaagde middag bij de Eiffelplas.



Bartske en Inger joggen aqua.

Kookstaf vindt het wel gesneden

Vertrouwen Vlak voor de Gondelvaart van eergisteren moest nog een avondmaaltijd klaargemaakt worden. Omdat de tijd al krap was, besloot Nawaka om het meeste snijwerk van heel het kamp in één gerecht te stoppen en nog de verkeerde ingredienten ook. Door met 5 personen te snijden was het net op tijd.



Wist je dat...

- Anoek beledigd is dat ze in de Vlotte Babbel heeft gestaan?
- Arie en Philipine een slushpuppy hebben gedeeld?
- Wist je dat de Zevenaar de beste score had van de verkenners bij de vlettenrally, ondanks dat ze een uur later vertrokken?
- Sommige mensen bolders kunnen beleggen en sommige niet?
- Niek chagrijnig werd door het commentaar van RoN op zijn politieke voorkeur?
- Het drinkwater op de Vertrouwen weer in aangevuld?
- De verkenners een mondharmocabattle gaan houden aan het eind van het kamp?
- De wesperval op de Vertrouwen een 3 centimeter dikke laag wespen bevatte?

Colosseum houdt watergevecht

Colosseum Omdat de temperatuur van de springkussens van het waterspektakel overdag de 70 graden Celsius aantikte waren deze gesloten.

De subkampstaf bedacht een alternatief programma, namelijk proberen een groter watergevecht te maken dan de welpen.

Voor het zwembadje dat gebruikt zou worden was water nodig, maar het dichtstbijzijnde watertappunt zat helemaal bij subkamp piramide.

Met een treintje van ruim 70 Verkenners van het subkamp werden emmers water doorgegeven van Piramide naar Colosseum om het badje te vullen. Zo zie je maar weer eens wat mensen met vereende krachten voor elkaar kunnen krijgen.



Verkenners geven water door voor het zwembad

Foto van de dag



Echte liefde, onverwoestbaar
Zelden zeker, maar nooit gewoon
Echte liefde, geen illusie
Geeft soms wat ruzie maar is altijd daar

Vertrouwen helemaal spic en span

Vertrouwen Omdat de Kon-Tikianen op Nawaka een heleboel vrienden hebben gemaakt, wilden ze wat mensen uitnodigen voor een gezellige avond. Om de Vertrouwen enigszins toonbaar te maken is er door de hele dag opgeruimd.

