



K o n t i k i b u w s

70 Jarig Jubileum

1952 2022

Beste Kontikianen,

Het zeilseizoen zit er weer bijna op, maar wat hebben we er met z'n allen weer een feest van gemaakt! Natuurlijk hebben we het 70 jarig bestaan van de vereniging groots gevierd, maar ook het Nawaka, overvliegen en alle andere activiteiten maakten het een onvergetelijke zomer waar ik met veel plezier op terugkijk.

Sinds 10 September heb ik het voorzitterschap van de vereniging overgenomen van Marc Noordhoek, vandaar dat ik gevraagd ben dit voorwoord te schrijven. Ik wil Marc bij deze nogmaals hartelijk danken voor zijn inzet de afgelopen jaren als voorzitter. Ook wil ik Manouk, Jolijn en Thian bedanken die dit seizoen gestopt zijn als leiding.

Ik kijk er naar uit om samen met de rest van het bestuur te werken aan het verder ontwikkelen van de vereniging, waarbij ik de focus wil leggen op de continuïteit in het leidingteam.

Veel leesplezier met dit Scouting Magazine,
Niek Teeuwen

Voorzitter Scouting Kon-Tiki

Achtergrondfoto is een replica van het Kon-Tikivlot tijdens een zomerkamp (1987)

De binnenste 4 pagina's van dit magazine zijn voor Kon-Tiki en komt 4 keer per jaar uit. Iedereen mag hiervoor een bijdrage sturen naar: Kontikiredactie@gmail.com

NAWAKA 2022

De Welpen, Verkenners en Wilde Vaart reisden deze zomer weer af naar Zeewolde voor het vierjaarlijkse Nawaka.

Met ruim 4500 deelnemers, modderbanen, watergevechten, zeilwedstrijden, grootse feesten en nog veel meer was het een groots festijn.

De Welpen hebben op subkamp Akropolis helpen zoeken naar de verdwenen goden en waren aan het eind van het kamp echte helden.

De Verkenners brachten het hele Nawaka door op subkamp Colosseum. Zij hebben gestreden tegen de andere Romeinen op het subkamp om de meeste punten.

De Wilde Vaart waande zich op subkamp Eiffeltoren in het prachtige Parijs en hebben zich helemaal ondergedompeld in de Franse stijl en het Joie de vivre.

Meer lezen?

De Kon-Tiki kampkrant van het Nawaka "Vlotte Babbel" kun je teruglezen op www.kon-tiki.nl



Mooi toch!

Na het zomerkamp zijn de Plusscouts steeds meer onderdeel gaan uitmaken van de Kon-Tiki-familie. Leden van leiding en Plusscouts weten elkaar beter te vinden.

Bijvoorbeeld; de Wilde Vaart kan op dit moment geen onderhoud doen aan de BM's.

Dit onderhoud nemen de Plusscouts nu tijdelijk over.

Tegelijkertijd kunnen zij gebruik maken van deze boten. **Mooi toch!** Ook willen

de Plusscouts znodig support gaan geven bij de trainingsroute en coaching voor jongleidinggevendenden.

Dit kan zowel voor nautisch technische onderwerpen als leiderschapontwikkeling. Dit komt iedereen ten goede.

Mooi toch!



WatersportPlusscouts maken deel uit van Kon-Tiki. Het zijn volwassenen en leden die de speltakken ontgroeit zijn. Zij doen met de middelen van Kon-Tiki watersport en dragen daar waar nodig een steentje bij. Tijdens het jubileum hebben zij het logo voor de botenloods geschilderd. (zie foto)

Dinsdagaavond is over het algemeen gereserveerd voor de opkomst. In de zomer varen, in de winter cursus en onderhoud. Zin om een keer te komen kijken? Meld je aan!



Archief en expositie

Het 70 jarig bestaan was de aanleiding om het archief leeg te halen. Helaas is door vochtschade een gedeelte aangetast. Alles werd uitgesteld in de slaapzaal van de Vertrouwen. En toen leek het al op een expositie. Dit werd enthousiast ontvangen door de kijkers op de jubileumdag. Hierna hebben ook nog een aantal relaties van Kon-Tiki de verzameling bezocht en het vraagt om een vervolg. Het idee is nu om tijdens de Open Monumentendagen een leerzame Scouting escaperoom in de 115 jaar oude Vertrouwen open te stellen. De Vertrouwen is net zo oud als Scouting wereldwijd. (1908) Vanuit het landelijk Scouting Museum is reeds support ontvangen. Het doel is in ieder geval te laten zien wat we doen en deden. Als we op deze manier ook nog Watersportplusscouts aan Kon-Tiki kunnen binden dan groeit de groep vrijwilligers. **Mooi toch!**



De door vocht aangetaste spullen uit het archief. Het grootste deel kunnen we behouden.

