



Verkenners gaan naar huis



Boterhuseiland Gisteren was het zover, het verkennerkamp van 2025 zat er weer op. Dit jaar hoefden de verkenners geen tenten op te ruimen, maar gelukkig hadden ze de slaapzaal van de Vertrouwen ook niet heel erg netjes gehouden. Nadat iedereen had ontbeten, was er nog even tijd om voor de laatste keer in het logboek te schrijven. De leiding sleepte de 2 vletten naar boterhuseiland, waar de verkenners werden opgehaald. Eenmaal bij de Vertrouwen kon de leiding genieten van een kop koffie uit hun nieuwe mokken en vooral van de rust. We willen iedereen bedanken voor een mooi kamp.

Leiding blijft nog even



De leiding gaat met de Sors op pad om boodschappen en loodsen te halen

'**T Joppe** Terwijl alle jeugdleden inmiddels gedouchd thuis zitten, vertoeft de leiding nog altijd op 't Joppe. Gewoon nog even lekker rustig een paar daagjes met bootjes klooiën zonder dat er kinderen in de buurt zijn. Voor de loodsen (18+ speltak) is dit ook meteen een mooie kans om weer eens op het oude Vertrouwde wachtschip te slapen en in een vletje te zeilen, dus die komen ook nog even langs. Maandag vaart de Vertrouwen weer naar Kon-Tiki.

WiVa naar huis

'**T Joppe** Gisteren kwam de Vrouwe Nadine zo rond tien lang bij de Vertrouwen om de tas van Jens af te leveren. Niek greep deze kans aan om eindelijk met zijn elektrische waterpistool op Gijs te schieten (hij had hier al de hele week op gewacht). Dit bleek precies het goede moment, want toen de tas na enkele pogingen was afgegeven, vertrok de Wilde Vaart weer richting Haarlem. Niek had dus echt het allerlaatste moment te pakken.



Bedankt aan alle lezers

'T Joppe Nu het zomerkamp er weer op zit zal de Vlotte Babbel voorlopig niet meer verschijnen.

Ik wil iedereen hartelijk danken voor het lezen, maar vooral voor de leuke reacties.

Het is nu het 7^e jaar (tijd vliegt) dat ik een kampkrant schrijf en ik denk dat er nog nooit zoveel stukjes en foto's zijn aangeleverd als dit jaar. Ik kan me in ieder geval niet herinneren dat ik eerder een editie van 7 pagina's heb gemaakt. Hartelijk dank voor deze participatie!

Hoewel er nog niets helemaal vast staat, staat het zomerkamp van volgend jaar, met potlood in mijn agenda.

Niek Teeuwen

Wilde Vaart koelt nog even af

Onderweg naar Haarlem Het was gisteren echt kneiterwarm, dus onderweg naar Haarlem stopten de Wilde Vaart nog even om te zwemmen. Ook werden er frikandellen gebakken, verkoeling alom!



En waar was Toothless eigenlijk?



Nadat het slepen vanaf de westeinder naar de Kaag toothless spreekwoordelijk door de neus was geboord, mocht hij gisteren de Verkenners naar boterhuseiland slepen. Hij vond het fantastisch.

Tostiterie Wimke



"Wat maakt ons sterk?! Teamwerk!" Dat zegt Wimke meerdere malen per dag op kamp. Ook gisteren bleek dit weer een goede tactiek; Wimke bakte de tosti's en de rest van de leiding at ze op. Zelfs van oud brood wist Wimke heerlijke tosti's te bakken. Een top tostiterie